

## De Tachtigjarige Oorlog

door Prof. Dr. J. Presser

Deel 1: van 1568 tot het Twaalfjarig Bestand

Elsevier Pockets, Amsterdam/Brussel, vierde druk, 1963, 192 blz., z/w ill.

Flaptekst:

De Tachtigjarige Oorlog kennen we allen uit de geschiedenisboeken, die ons vele feiten en feitjes leerden, waarbij de hoofdfiguren duidelijk in het bekende zwart-wit schema werden opgesteld: helden enerzijds, snoodaards anderzijds; hier opgejaagden en onderdrukten, daar baatzuchtigen en onverdraagzamen, miskenners van anderer eerlijke idealen ...

Wat wij over het algemeen van geschiedenis weten en ons daarvan is bijgebleven, werd nagelaten door contemporaine getuigen en passeerde nadien verscheidene generaties, die, naar de geest der heersende opvattingen, het met hun zienswijze besmetten. Onze kennis van het verleden is over het algemeen een afgeleide kennis, en zeker geldt dit voor een tijdvak dat zo aan subjectieve maatstaven onderhevig is als onze strijd om de vrijheid.

Prof. Presser heeft, met medewerking van enkele andere prominente historici, getracht ons een bijdrage te leveren die ons omtrent deze belangrijke periode diepere inzichten verschaft dan feitenkennis alleen. Wij worden vierhonderd jaar in de tijd teruggezet en zien de ontwikkeling zich voltrekken met de instelling van de objectieve beschouwer, die, anders dan de geschiedschrijvers van weleer, het geheel der gebeurtenissen met alle gevolgen kan overzien.

Dit deel bevat de volgende bijdragen:

\* Spieghele Historiae van de Tachtigjarige Oorlog door Prof. Dr. J. Romein

\* Yo El Rey, Vive le Geus is nu de loes, Helpt nu U zelf, zo helpt U God, Het Gulden Veen door Prof. Dr. J. Presser

\* De kussens van de Raad door B.W. Schaper

Boek ter inzage in Kenniscentrum Museum Het Bolwerk

