

### **De Philippines beleegert en ontsett, anno 1635**

Uitgever: Jodocus Janssius, Amsterdam, 1651

Museum Het Bolwerk, IJzendijke

In 1583 bouwden de Spanjaarden aan de oever van de Schelde de Sint Philipsschans met als doel Sas van Gent te beschermen tegen de watergeuzen en het Staatse leger. In 1600 was de schans korte tijd in Staatse handen, maar werd al snel weer terugveroverd. Het bleef er redelijk rustig tot op 7 september 1633 Willem van Nassau verscheen en de schans innam. Gezien het grote strategische belang van de schans als bruggenhoofd voor het Staatse leger, werden de wallen verstevigd, de grachten verdiept en de schans omgebouwd tot fort. In 1635 deed Ferdinand van Oostenrijk een laatste poging het fort weer in handen te krijgen, maar zijn verrassingsaanval mislukte.

Op de kaart is het door de Staatsen bezette fort Philippine te zien gelegen aan de oever van de Schelde. In het water bevinden zich vijf Hollandse schepen. Op de voorgrond is op het land het belegerende Spaanse kamp afgebeeld.